

Het nut van Gebed...

...voor evangelisatie!



Geestelijke strijd
In je denken
In de Hemelse gewesten

Relatie
Praten

**Gebed &
Onvoorwaardelijke
Liefde**

Deel jouw hart
Bid en je zal ontvangen
Filippenzen 4:6
Mattheüs 7:7

Hem Kennen
Zijn wil verstaan

Zijn hart kennen
**Bewogen zijn om wat
Hij bewogen is**



Waarom bidden?

Mattheüs 25:11b-12

“Heer, laat ons er ook in!” 12De bruidegom riep terug: “Ga weg! Ik ken jullie niet!”

‘Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen de Heere zou zondigen, dat ik niet meer voor u zou bidden‘

1 Sam. 12:23



Waarvoor/voor wie
bidden?

Ef. 6:18-20 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt **in de Geest** en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking **voor alle heiligen**. 19 Bid ook voor mij, **opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond**, om met **vrijmoedigheid** het geheimenis van het Evangelie **bekend te maken**, 20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, **zoals ik moet spreken**.

Waarvoor/voor wie bidden?

Mattheüs 6:19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt om met eenvoudigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,

Mattheüs 9:38 Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij

Johannes 17:20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor allen die mij door uw woorden gelooven,

Lukas 6:28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.

Johannes 16:26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal,

Johannes 17:15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Markus 11:24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

- voor alle heiligen
- ook voor mij
- voor arbeiders
- voor degenen die Hem nog niet kennen
- voor je vijanden
- voor bescherming
- voor volharding
- voor de juiste woorden
- voor vruchtbare grond



Ik weet niet hoe!

Zoals een kind is ook top!

1 Thess. 5:25 Broeders en

zusters, bid voor ons.

Romeinen 8:26

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat

wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met

onuitsprekelijke verzuchtingen.

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Kolossenzen 1:27

Dus door te luisteren komt men tot geloof,
en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Romeinen 10:17

Als we niet bidden voor Evangelisatie zijn we
eigenlijk niet overtuigd dat God bij machte is om
mensen hun hart aan te raken...