

Romantische huwelijken in de Bijbel

Jacob?

Petrus?

Samuël? 1 Samuël 8: 1-5 gefaald in zijn opvoeding!

Abraham?

Aquilla en Priscilla => Hadden een gemeente aan huis, maakten veel samen mee, vrienden van Paulus Hand 18:2; 18:18; 18:26

Rom. 16:3; 1 Cor. 16:19; 2 Tim. 4:19

Romantische huwelijken in de Bijbel

Titus 1:6

6 onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid.

1Tim. 3

2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts **de man van één vrouw** zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4 Hij moet **zijn huisgezin goed leiden** en op een **waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen**. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?

Romantische huwelijken in de Bijbel

Noblesse oblige (Adeldom verplicht)

Een kind van de Heer is een koningskind!

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest

Mag Jezus door onze ogen meekijken? Onze gesprekken horen?
Onze gedachten kennen?

1. Cor. 6:12-15

12 U zegt: 'Alles is mij toegestaan.' Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. (verslaven!)

13 U zegt: 'Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.' Maar bedenk dat **het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer** en de Heer is er voor het lichaam.

14 God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken.

15 Weet u niet dat **uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus?** Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit!

1. Cor. 6:16-20

16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’

17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.

18 **Ga ontucht uit de weg!** Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar **wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.**

19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?

20 U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

1. Cor. 7:2-5

2 Maar om ontucht te vermijden moet **iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.**

3 En een man moet zijn vrouw **geven wat haar toekomt**, evenals een vrouw haar man.

4 Een vrouw heeft **niet zelf de zeggenschap over haar lichaam**, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.

5 **Weiger elkaar de gemeenschap niet**, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden.

Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.

Galaten 5:22-23a

22 Maar de vrucht van de Geest is **liefde**, vreugde en vrede,
geduld, **vriendelijkheid** en goedheid, geloof,
23 zachtmoedigheid en **zelfbeheersing**.

Lukas 6:38

38 **Geef, dan zal je gegeven worden**; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.'

2 Cor. 10:3-6

3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld.

4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen **niet ons eigen belang**, maar zijn er om met hun kracht **bolwerken te slechten voor God**. We halen **spitsvondigheden neer**

5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de **kennis van God**, we maken **iedere gedachte krijgsgevangene** om haar **aan Christus te onderwerpen**

6 en zullen op het moment dat u **hem volledig gehoorzaam bent geworden**, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.

Rom. 1:22-25

22 Terwijl ze **beweren wijs te zijn**, zijn ze dwaas

23 en hebben ze **de majesteit van de onvergankelijke God** ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.

24 Daarom heeft God hen in **hun lage begeerten** uitgeleverd aan **zedeloosheid**, waarmee ze hun lichaam ontteren.

25 Ze hebben **de waarheid over God ingewisseld voor de leugen**; ze **vereren en aanbidden het geschapene** in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Rom. 1:26-28

26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan **onterende verlangens**. De vrouwen hebben **de natuurlijke omgang verruild** voor de tegennatuurlijke,

27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn **in hartstocht voor elkaar ontbrand**. (Lust) **Mannen plegen ontucht met mannen**; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.

28 Omdat ze het **beneden hun waardigheid achtten God te erkennen**, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.