

Hey, Goedemorgen, ☺



Ken je dat? Vaak balans willen zoeken?

Ik vind het tof om zo bvb na de koffie het lepeltje op de rand van het kopje in balans te krijgen.

De laatste tijd merk ik ik zo steeds vaker even bij de kraag gegrepen wordt om terug de balans te vinden. Ken je dat ook?

→ Heb je dat logo'tje bovenin het scherm gezien?

Dat is het thema van vandaag, maar daar moet ik nog komen, even geduld nog dus...



Een voorbeeldje:

Wie heeft er al eens een uur lang gewoon (quasi zinloos) zitten scrollen/swipen op Facebook? Of Instagram? Of gewoon een uur lang zitten Netflix kijken? Of TV? Of zitten gamen?...

Ken je dat ook? Eigenlijk wetende dat je iets anders moet doen... Ik moet dringend dit of dat doen... En wat doe je dan?...

Enkele dag geleden zat ik zo even wat te swipen op Facebook en ik stop op een filmpje (van Craig Groeschel) en die vroeg:

Wanneer was de laatste keer dat je hebt zitten "binge-watchen"? Dat betekent:

Allemaal Episodes van een Serie achter elkaar doorkijken. Of zo iets anders?

(TV/Facebook/Gamen/Fitnessen/boek lezen/ wat dan ook van entertainment..)

Wanneer heb je voor het laatst een uur van je leven daaraan besteed?



Craig ging verder en stelt de vraag: Wanneer heb je voor voor het laatst eens gewoon alles stil gezet, om een uur vrij te maken om tijd te maken voor God?

En ik zat daar, met m'n GSM in mijn hand, op Facebook... Terwijl ik eigenlijk genoeg anders te doen had...

Ik heb m'n GSM weggelegd en begon te bidden.



Een kruispunt !

Jezus : “wie ben Ik?”



Wie heeft er de preek van vorige week gehoord?
(Wie? Waarover? Wat heb je ermee gedaan? ... ☺)
Vandaag gaan we behoorlijk naadloos verder:

Geert had het over een kruispunt, waar Jezus de discipelen voor zette.
Maar Geert heeft het stukje dat daaraan eigenlijk vooraf ging voor mij overgelaten
(waarvoor dank!)

Want er was me daar wel iets *opmerkelijks* opgevallen...

Probeer even te volgen. We gaan vlot door enkele teksten. We gaan ze niet
allemaal helemaal lezen, maar probeer de essentie even te volgen, oké?



Start!

Lukas 9:1-3

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg **om het Koninkrijk van God** te prediken en de zieken te genezen. En Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleden bij zich hebben.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Jezus had net Zijn 12 discipelen geroepen (Lukas 6:12-16), is met hen op stap gegaan en heeft ze alles geleerd.

→ Vraag: Wat is jouw eerste indruk als je aan die apostelen (discipelen/leerlingen) denkt? Positief? Kijk je ernaar op?

Lukas hoofdstuk 9 begint dan met Jezus die zegt “en nu is het aan jullie”: Hij geeft ze de kracht & macht over alle demonen, en om zieken te genezen, en Hij zond hen op weg.

En vanaf toen begonnen er mij wat zaken op te vallen. Eerst was het Petrus:

Hou hier ook even die gele banner rechts bovenin het scherm in de gaten, om de rode draad te kunnen volgen.



Strike 1!

Matteüs 16:15-17,22-23

¹⁵Maar Jezus zei tegen hen: "Maar Wie ben Ik volgens jullie?" Simon Petrus antwoordde: "**U bent de Messias**, de Zoon van de levende God." Jezus antwoordde: "Simon, zoon van Jona, wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt! Want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft laten zien. Maar mijn hemelse Vader heeft jou dat laten zien.

²²Toen nam Petrus Hem apart. Hij begon Hem streng tegen te spreken. Hij zei: "Heer, God zal ervoor zorgen dat dat niet zal gebeuren!" Maar Jezus draaide Zich om en zei tegen Petrus: "**Ga weg, duivel! Je probeert Mij ongehoorzaam aan God te maken.** Want jij wil niet wat God wil, maar wat mensen willen!"

BasisBijbel Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel

En vanaf toen begonnen er mij wat zaken op te vallen. Eerst was het "Petrus' belijdenis", weet je nog wel?

Petrus zegt eerst: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God."

Waarop Jezus hem helemaal de hemel in prees... En vervolgens (Petrus leek al flink "omhoog gevallen", dacht onze Petrus Jezus even stevig denkt toe te kunnen spreken...

Man, is hem dat even slecht bevallen...

En dat was nog maar het begin, want kijk nu 's hoe dat dan verder gaat:



Lukas 9:28,31-33

Strike 2!

²⁸ Ongeveer acht dagen nadat Jezus dit had gezegd, nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee de berg op om te bidden.

³¹ Plotseling stonden er twee stralende gestalten bij Jezus. Het waren Mozes en Elia . Zij spraken met Jezus over zijn dood in Jeruzalem en wat daarvan het gevolg zou zijn. **Petrus en de andere twee waren in slaap gevallen.** Maar toen ze wakker werden, zagen ze de stralende gestalten van Jezus en van de twee mannen die bij Hem stonden. Toen Mozes en Elia bij Jezus weg wilden gaan, **zei Petrus tegen Jezus: "Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opzetten: één voor U, één voor Mozes en één voor Elia." Want hij wist niet wat hij zei.**

BasisBijbel Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel

Kort daarna kwam de “verheerlijking op de berg”, weet je nog wel?



Strike 3!

Lukas 9:40-41

Ik heb aan uw leerlingen gevraagd om die geest eruit te jagen. Maar ze konden het niet." Jezus zei tegen hen:
"O, wat zijn jullie toch ongelovige en slechte mensen! Hoelang zal ik nog bij jullie zijn? Hoelang moet ik jullie nog verdragen? Breng je zoon hier."

De climax komt eigenlijk pas echt in ver 41: Daar zien we duidelijk Jezus' frustratie.



Strike 4!

Lukas 9:44-45

"Luister heel goed naar wat Ik nu zeg: binnenkort zal de Mensenzoon door de mensen gevangen worden genomen." Maar ze begrepen niet wat Hij zei. Het was nog een raadsel voor hen. **Ze begrepen niet waar Hij het over had. En ze durfden Hem niet te vragen wat Hij bedoelde.**

En dan zie je dat de arme leerlingen zelf ook wat radeloos beginnen te worden...



Lukas 9:46-48

Strike 5!

De vraag wie het belangrijkste is

De leerlingen vroegen zich af wie van hen het belangrijkste was. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom nam Hij een kind, zette dat naast Zich neer en zei tegen hen: "Als je gastvrij bent voor een kind omdat je Mij gelooft, ben je *[eigenlijk]* gastvrij voor Mij. En als je gastvrij bent voor Mij, ben je ook gastvrij voor Hem die Mij heeft gestuurd. **Want als je jezelf onbelangrijk vindt *[en een ander dient]*, ben je het belangrijkste."**

BasisBijbel Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel

Maar 't is nu niet dat ze inmiddels wel al een lesje geleerd hebben of zo hoor...



Lukas 9:49-50

Strike 6!

Vóór of tegen Jezus

Johannes antwoordde Jezus: "Meester, we hebben gezien dat **iemand in uw naam duivelse geesten uit andere mensen wegjoeg. We hebben tegen hem gezegd dat hij daarmee moest stoppen**, omdat hij niet samen met ons U volgt." Maar Jezus zei tegen hem: "**Houd hem niet tegen**. Want iedereen die niet tégen ons is, is vóór ons."

BasisBijbel Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel

En 't is nog niet gedaan he...

Johannes durft deze keer eens iets te zeggen. (En dacht vast dat hij nu eindelijk wel eens een pluim ging verdienen)... Maar 't was wééral mis!



Lukas 9:51-56

Strike 7!

Jezus reist naar Jeruzalem

Toen bijna de tijd gekomen was dat Jezus naar de hemel zou gaan, begon Hij in de richting van Jeruzalem te reizen. Hij stuurde boodschappers voor Zich uit om in een dorp in **Samaria** onderdak voor Hem te zoeken. Maar de mensen daar wilden Hem niet ontvangen, omdat Hij naar Jeruzalem reisde. Toen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze: "**Heer, wilt U dat we net als de profeet Elia zeggen dat er vuur uit de hemel moet komen om hen te verbranden?**" Maar Jezus draaide Zich naar hen om en zei: "**Hoe kunnen jullie zoiets zeggen!** De Mensenzoon is niet gekomen om mensen te doden, maar om mensen te redden." En ze gingen naar een ander dorp.

BasisBijbel Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel

En dat was de laatste.

(De discipelen refereerden naar [2 Koningen 1:9-15](#) btw.)

Wat een stelletje... (klungels?) Hoe denk je nu over die discipelen?

Het is daarop dat Jezus Zijn Koninkrijk is gaan bouwen.

Het is aan die Petrus waarvan Jezus zegt ([Matteüs 16:18-19](#))

- op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen.
- Ik zal jullie de sleutels geven van het Koninkrijk van God.
- ...

Ik zeg je dat jij Petrus [(= 'steen')] bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Ik zal jullie de sleutels geven van het Koninkrijk van God. Jullie kunnen op de aarde alles binden, wat al gebonden is in de hemel. En jullie kunnen op de aarde alles vrijlaten, wat al is vrijgelaten in de hemel." ' '

Dat stelletje... (oelewappers?), dat waren de mensen die Jezus uitgekozen heeft. Heel bewust.

Dus denk jij nu alsjeblieft **nooit** dat je "te min" bent, "niet goed genoeg", "onwaardig", "te dom", "te onhandig", "te zondig", "te eigenwijs", "te... wat dan ook" bent voor Jezus!

NEE! INTEGENDEEL! Dit zijn nu juist de mensen die Jezus uitkiest. Want daar kan Hij wat mee!

Dat was even snel de context voor de preek van afgelopen week. ☺

En daarmee kunnen we eigenlijk al afsluiten. ☺

Maar er is meer, dit verhaal gaat wel verder! (We moeten ook nog bij die “*m&m's*” komen he! 😊)



Wat wil Jezus ? GESCHIKT / BRUIKBAAR



Zie je de vergelijking nu tussen die “kromme spijkers” (van Geert van vorige week,) en jezelf? Nu je dat las over de discipelen?



Geert had het over dat kruispunt, weet je nog?
Even verder zette hij 2 foto's naast elkaar:

Ben jij iemand die (*even mijn interpretatie van Geerts vraag:*)

- In het publiek staat, als fan, aan te moedigen?
- Of ben je een wedstrijd aan het lopen?

(*Geert:*) "Je zit niet verkeerd als je aan de linkse kant zit, je zit wel verkeerd als je alleen maar links blijft zitten."

En het coole hierin is: Voor beide situaties is iets te zeggen.

In Geerts stukje van afgelopen week lag (*naar mijn aanvoelen*) de nadruk op die hardloper(s): **Jezus volgen.** ([Lukas 9:59-62](#))

Jezus zei tegen iemand anders: "Volg Mij." Maar de man zei: "Mag ik dan wachten tot ik mijn vader heb begraven?" Maar Jezus zei: "Laten de doden hun doden maar begraven. Maar jij moet de mensen over het Koninkrijk van God gaan vertellen." Weer iemand anders zei: "Ik zal U volgen, Heer, maar ik wil eerst afscheid nemen van mijn familie." Maar Jezus zei tegen hem: "Mensen die bij het ploegen achterom kijken, zijn niet geschikt voor het Koninkrijk van God."



Ik ga vandaag meteen het **“STOP”**-bordje bovenhalen.

(Die haalde ik ook van Geerts slides. ☺)

Weet je nog dat ik -helemaal in het begin- het had over dat evenwicht zoeken? Wel, daar zijn we nu gekomen. ☺

Hou even dat idee van die balans, dat evenwicht in het achterhoofd, als we de volgende tekst gaan lezen.

We gaan het (nu eindelijk) hebben over die *“m&m”*.



Lucas 10:38-42

³⁸Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die **Marta** heette. ³⁹Haar zuster, **Maria**, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. ⁴⁰Maar **Marta** werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.'
⁴¹De Heer zei tegen haar: '**Marta, Marta**, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. ⁴²**Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen**, en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Er is... héél veel meer te zeggen over deze 2 zussen.

- Wist je dat zij ook de zussen zijn van Lazarus, die door Jezus uit de dood werd opgewekt?
- Maria was de vrouw die later Jezus' voeten met parfum zalfde en met haar haren afdroogde. (Johannes 11:2)

Maar ik spring nu even meteen tot de essentie van dit verhaal:

Er is maar één ding **noodzakelijk**: **Maria** ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.

Heb je ondertussen ook het evenwicht gezien? Zeg nu niet dat je nog steeds niet weet waar ik het over heb, als we het over die "**m&m's**" hebben he! 😊

Dit evenwicht, tussen **Martha & Maria**, tussen de hardloper en de supporter, tussen je inzetten voor Gods Koninkrijk en stil worden en luisteren, dat evenwicht is wat ik zoek.

Daar gaat het over.



STOP!



En elke keer wanneer je te veel aandacht geeft aan het één, of aan het ander, is dat **“STOP”**-bordje daar weer.

Ken je dat? Bij je kraag gegrepen worden?

- God aanbidden is goed, maar er is ook tijd voor actie.
- Je inzetten voor God is goed, maar neem ook tijd om te luisteren.



Psalm 46:11

Hij zegt: "**Houd op! Want Ik ben God.** Ik heers over de volken, Ik heers over de hele aarde." De Heer van de hemelse legers is met ons. De God van Jakob is onze burcht waarin we veilig zijn.



BasisBijbel Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel

Nog enkele praktische handvaten voor we naar de uitdaging gaan...



Brother Lawrence (1666)
The Practice of the Presence of God

- “Mijn gezette tijden van gebed zijn niet anders dan andere tijden van de dag...mijn drukste tijden leiden mij niet af van God”
- ‘**In de geluiden en gekletter van mijn keuken**, terwijl verschillende personen op het zelfde moment verschillende dingen naar mij roepen, **bezit ik in God een grote rust alsof ik op geknield zit in het heiligdom.**’



Brother Lawrence was een kok in een klooster. Hij schreef “The Practice of the Presence of God”



Otto de Bruijne schilderde dit schilderij als “verbeelding van Micha 6:8”. Wat zie je?



Micha 6:8

[Micha zegt:] Nee! De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is wat Hij wil dat jullie doen. **Hij wil niets anders dan dat jullie eerlijk en rechtvaardig leven en gewillig naar jullie Heer God luisteren.**





(uit) Belijdenis van Westminster

- Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God *en* het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen.
- (*Update* van John Piper:)
 - Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God **door** zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen.



Uitdaging ⚡

De uitdaging:

- Zoals Jezus wandelde op aarde, bewust van Zijn Vader, niets kunnen en willen doen zonder Zijn Vader (Joh. 5:19,30)

Jouw uitdaging:

In de komende week...

- Een uur lang non-stop vrijmaken voor God?
- Elke dag één hoofdstuk lezen?
- Lukas uitlezen?
- ...

Jezus antwoordde hun: "Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat Ik [van mijn Vader] hoor. En Ik oordeel rechtvaardig. Want Ik doe niet wat Ik Zélf graag wil, maar Ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.

[Johannes 5:19,30](#)