

Lukas 1:1-4

Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.

Lukas 4:1-13

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger.

De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."'

Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien.

De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' "

De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 1Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken." En ook: "Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.

1. Jezus werd door de Geest in de woestijn geleid

2. Jezus was God zelf. Hij kon toch niet zondigen?

Filippenzen 2:5-8

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. **Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.** En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

“Iemand kan zijn gehoorzaamheid alleen bewijzen...als hij de kans heeft om ongehoorzaam te zijn.”

3. En hoe zit het met ons?

Als je in een moeilijke situatie terechtkomt, vraag je dan eerst af of je deze situatie niet zelf hebt veroorzaakt :

- Door zonde
- Door verkeerde beslissingen te nemen

Als je geen zonde hoeft te belijden of onverstandige beslissingen moet herzien, vraag dan of God je kracht geeft om de verzoeking te doorstaan.

Hebreeën 4:15-16

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

4. De duivel?

Overspel, diefstal, moord, ...

“Dat zijn spelletjes die de laagste demonen spelen met zwakke volgelingen van Jezus Christus. Als de satan het gevecht aangaat met een sterke heilige, dan wordt hij religieus en gebruikt hij de Bijbel.”

Eerste aanval :

De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.'

Allez Jezus, even een paar broodjes maken, dat kan Jij toch wel?

Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."

(maar van elk woord dat komt van God)

Tweede aanval :

Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.'

Allez Jezus, één knieval is voldoende! Alles is dan voor Jou, met de roem en de eer die erbij hoort!

Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."

De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken." En ook: "Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."

Allez Jezus, laat aan alle mensen zien dat zelfs de engelen U zullen dragen, als U naar beneden springt.

12Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."

Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.

Wat was eigenlijk de bedoeling van de duivel?

Hij wilde ten allen prijzen dat Jezus niet door het lijden zou gaan.

Geen honger : *maak toch brood van deze stenen*

Niets tekort : *U mag heersen over alle koninkrijken van de aarde, en alle roem daarvan is ook voor U*

Geen gevaar : *de engelen zullen voor U zorgen, zodat U zelfs Uw voet niet stoot.*

Waarom ging Jezus het lijden niet uit de weg, toen de duivel hem verzocht?

Omdat het lijden en de dood van Jezus Christus zou uitdraaien op de uiteindelijke vernietiging van de duivel, en op de redding van jou en mij. En van die taak liet Jezus Zich niet afbrengen.