



JEZUS OPTREDEN IN DE SYNAGOGE VAN NAZARETH

Lucas 4:16-30

DOOP VAN JEZUS IN DE JORDAAN

▶ Lucas 3: 21-22

“en het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde Zoon , in U heb Ik Mijn welbehagen”

▶

JEZUS IN DE WOESTIJD

► Lukas 4:1-2

“Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel “

JEZUS IN GALILEA

► Lucas 4:14

“ en Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen”

JEZUS IN DE SYNAGOGE VAN NAZARETH



Jesaja 61:1-3

- ▶ De Geest van de Heere Heere is op Mij omdat de Heere Mij gezalft heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen . Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart ,
- ▶ om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten , opening van de gevangenis;
- ▶ om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten;
- ▶ om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid , een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.

Terebinten van gerechtigheid



- ▶ *“Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld”*
- ▶ *“ De Geest des Heeren is op Mij”*

Wat doen wij als christenen met de zegen en de belofte van God ?

