



Blijf in de **Waarheid**



Waarheid

**Als je iets te zeggen hebt, zeg dat dan.
En zwijg daarna.**

Adriaan Stringer



1 Koningen 19:11-13a

¹¹De Heer zei: "Ga naar buiten en kom bij Mij op de berg staan." Vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig hard te **stormen**. De wind die voor de Heer uit ging, **verscheurde bergen en brak rotsen stuk**. Maar de Heer was niet in de storm. Na de wind kwam er een **aardbeving**. Maar de Heer was niet in de aardbeving. ¹²Na de aardbeving kwam er een **vuur**. Maar de Heer was niet in het vuur. Na het vuur hoorde Elia het **suizen van een zacht briesje**. ¹³Zodra hij dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan.

Ru'ach

רוּחַ

Geest, wind, adem, levensadem,...

Johannes 16:7-8

⁷ Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen. ⁸ En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. **Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God**, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken.

Romeinen 1:18

¹⁸ Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, **die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden**

Matteüs 5:37

³⁷ 'Als je 'ja' zegt, moet dat ook 'ja' zijn. En als je 'nee' zegt, moet het ook 'nee' zijn. Alles wat je daaraan toevoegt, komt van de duivel. '

Waarheid
Efeziërs 4:20,25-30

²⁰ 'Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen!

²⁵ Stop daarom met het vertellen van leugens en spreek voortaan alleen de waarheid. Want wij horen bij elkaar en moeten dus niet tegen elkaar liegen. We zijn immers met elkaar de lichaamsdelen van één Lichaam. ²⁶ Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je vóór het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent. ²⁷ Zo geef je de duivel geen kans. ²⁸ Als je een dief bent geweest, steel dan nu niet meer. Doe liever je best om met eerlijk werk je brood te verdienen. Dan kun je ook nog iets weggeven aan de arme mensen. ²⁹ Zeg geen grove dingen meer. Zeg liever iets goeds. Iets wat nuttig is en de andere mensen opbouwt. Dingen waar de mensen iets aan hebben. ³⁰ Maak de Heilige Geest niet verdrietig. Want Hij beschermt jullie en bewaart jullie tot de dag dat jullie helemaal bevrijd zullen worden.

Efeziërs 6:14-18

⁴Ga dus staan en bind om je heupen de **waarheid als een riem**. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. ¹⁵Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. ¹⁶Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. ¹⁷Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. ¹⁸En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen.

Jakobus 1:6-8

⁶Maar je moet daar wel **vol geloof om bidden**, zonder te twifelen. Want als je twijfelt, lijk je op een **golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd**. ⁷Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. ⁸Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet.

Johannes 18:37-38

³⁷Toen zei Pilatus tegen Hem: "Je bent dus een koning?" Jezus zei: "U zegt zelf dat Ik een koning ben. Ik ben geboren en op deze wereld gekomen om de waarheid te vertellen. Iedereen die van de waarheid houdt, luistert naar Mij." ³⁸Pilatus zei tegen Hem: "**Ach, wat is waarheid?**" Daarna ging hij weer naar buiten en zei tegen de Joden: "Volgens mij is Hij nergens schuldig aan."

Waarheid

1. Jezus zei tegen hem: "**IK BEN de** weg en de **waarheid** en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.

Johannes 14:6

2. Laat hen door uw waarheid bij U horen. **Want uw woord is de waarheid.**

Johannes 17:17

3. Hij is **de Geest van de waarheid**. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn.

Johannes 14:17

Waarheid

Concreet

→ **Wat ga jij doen?**