





2 Cor. 5:1-10



1. Verlangend uitzien (v. 1-2,8)

- Radicaal leven van Paulus → “wij weten”
- WETEN : sterven → nieuw lichaam
 - Door God gemaakt
 - Eeuwig
- RESULTAAT :
 - Bij God intrek nemen (Fil. 1:23)
 - Helemaal thuis
- Sterke ww. : zuchten – ernaar haken – begeren
- VRAAG : Verlangen?



2. Niet zo onbezorgd uitzien ? (v. 3-4,10)

- Moet ik mij zorgen maken ?
- WIJ MOETEN ALLEN : rechterstoel
 - v. 10 : beloning naar daden (1 Cor. 3)
 - elders : hoor ik er wel bij
- Paulus beseft ernst : bezwaard zuchten (sterk ww.)
- VRAAG : Spiegel nodig?



3. Moeder, waarom leven wij ? (v. 7,9)

- Angstig afwachten ?
 - “vol goede moed”
- HOE LEVEN : in geloof
 - Vertrouwend op beloftes
 - Oproepen ernstig nemen
- MET WELK DOEL : Hem welgevallig
 - ik stel er een eer in (sterk ww.)
 - Vb. Fil. 1:23-25
- VRAAG : nieuw/bijgestuurd doel?



4. Hoe moet dit ?

- Hier ben ik te ... voor → Gal. 6:9
- Paulus ziet externe voorziening :
 - God heeft ons klaar gemaakt → Rom. 5:5
 - Hij gaf hiertoe zijn Geest → Gal. 4:6